



Nieuwsbrief

Jaargang 8 - nummer 1 – mei 2022

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2022. En hoera wat hebben we weer veel mogen en kunnen doen met zijn allen. Mooie momenten en uitstapjes hebben we weer mogen beleven. Genoten van elkaar en het samenzijn. We hopen van ganser harte, dat we dit jaar alles mogen en kunnen doen wat we op het programma hebben staan. Graag stellen we ook 2 nieuwe bestuursleden voor. Welkom Jo en Ed. Veel leesplezier van jullie bestuur.

Algemene ledenvergadering zondag 6-3-2022

Op zondag 6 maart hebben wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering werd zoals altijd gehouden bij de Residentie in Landgraaf. We begonnen deze keer met een heerlijke lunch. Er werd gezellig bij gekletst en genoten van het heerlijke eten. Na de lunch begon het officiële gedeelte.

Tijdens deze vergadering keken wij terug naar 2021. We presenteerden het jaaroverzicht van alle activiteiten die we hebben gedaan. Ook keken we naar het financieel jaaroverzicht. Dit zag er weer prima uit en was natuurlijk goedgekeurd door onze kascontrole commissie. Deze bestond dit jaar uit Marianne Janssen en Hans Paffen. Onze vereniging staat er gelukkig financieel nog goed voor. Ook blikten we vooruit naar de activiteiten die we gaan doen in 2022.

Er was natuurlijk ook nog voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de vergadering was het tijd de afsluiting met een drankje.



Zondag 27 maart paaskienen

Op zondag 27 maart hebben we gezellig gekieend. Deze keer met het thema Pasen. Er waren prachtige prijzen te winnen. Grotendeels Paasprijzen. Oh wat hadden we er weer zin in allemaal. Er werd fanatiek gestreden. De kienballen rolden door de molen en het was steeds spannend. Onder leiding van Angelique en Jeanny werd het een gezellige middag. Dank ook aan Joke voor het checken van de kaarten. Sommige mensen wonnen zelfs meerdere prijzen, anderen wonnen helaas niets. Maar het plezier was er niet minder om. Tussen het kienen door kwamen er nog gezellige hapjes voorbij. Op de tafel stonden paaseitjes en koekjes. We zaten helemaal in paasfeer.



Paaskip op bezoek op de dialyseafdeling vrijdag 15-4

Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) bezochten onze Paaskip en enkele bestuursleden weer de dialyserende patiënten. Er werd eerst een bezoek gebracht aan Elyse in Kerkrade. Daarna ging het gezelschap naar Zuyderland Sittard en toen naar Zuyderland Heerlen. We werden overal ontvangen met een grote glimlach. De patiënten en de verpleging straalden. Wij vonden het ook heel erg fijn, dat we weer live op de afdelingen aanwezig waren. Net als de patiënten hebben wij ook genoten. Jullie glimlach was weer ons grootste compliment. Dankjewel aan de verpleegkundigen en patiënten van de 3 centra voor de geweldige ontvangst.



Bowlen en tafelgrillen zondag 24 -4

Op zondag 24 april zijn we gaan bowlen en tafelgrillen bij Hoeve de Aar in Heerlen. Al een aantal jaar stond deze activiteit op het wensenlijstje van onze vrijwilligers. Helaas steeds niet gelukt, maar nu was het dan eindelijk zover. Er was een grote opkomst en we hadden er allemaal zin in. Helaas kon niet iedereen mee bowlen, maar dat maakte niks uit. We hadden allemaal veel plezier. De mensen die niet mee deden, hebben de bowlers aangemoedigd en genoten door het kijken. Iedereen deed goed zijn best. Vooral een compliment voor Annie Stollman, die toch maar even fanatiek mee deed. Ja er zijn zelfs hulpmiddelen tegenwoordig. Er werd hard gestreden voor de eerste, tweede en derde plaats. Derde plek: Hok, tweede plek: Marianne, Eerste plek Heinz. Ook was er een poedelprijs, deze werd gewonnen door Corry. Na het bowlen gingen we tafelgrillen en genoten van het heerlijk en goed verzorgde eten. De middag was een succes.





Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Jo Boss Ik ben 75 jaar geleden geboren in Haanrade en vanaf 1973 tot 2018 heb ik samen met mijn echtgenote Mieke in Eygelshoven gewoond. Wij hebben samen twee kinderen en vier kleinkinderen. Vanaf 2018 wonen wij weer in Kerkrade. Op 18 november van het afgelopen jaar heb ik in het ziekenhuis van Maastricht een nier van mijn echtgenote getransplanteerd gekregen en hierbij is alles naar wens en zonder complicaties verlopen. In mijn werkzame leven heb ik meer dan 40 jaar in het onderwijs gewerkt. Aanvankelijk als leraar Nederlands maar vanaf 1974 als respectievelijk adjunct-directeur en directeur van de Lagere en Middelbare Detailhandelsschool te Heerlen. Naderhand als lid van de Centrale Directie van het Economisch College (Detailhandel/ Horeca/ Toerisme en MEAO), hetgeen uiteindelijk uitmondde in het Arcus College. In mijn vrije tijd ben ik meer dan 25 jaar voetbalscheidsrechter geweest, waarvan de laatste vijf jaar in het Betaald Voetbal. Daarna heb ik nog circa twintig jaar getennist. Daarnaast heb ik met veel plezier allerlei taken in het verenigingsleven en in bestuursorganen verricht. Zo ben ik 12 jaar voorzitter van het Schoolbestuur Eygelshoven geweest en 15 jaar voorzitter van het Gilde van Sint- Jan & Pastoor van Ars. In dezelfde tijd was ik meer dan twaalf jaar bestuurslid van de Muziekschool Kerkrade/Brunssum/Landgraaf en Simpelveld. Van 1999 tot 2017 ben ik bestuurslid WMC te Kerkrade geweest met de portefeuille Facilitaire Zaken. Tegelijkertijd was ik bestuurslid bij de Stichting SROL en naderhand lid van de Raad van Toezicht van Vizyr. In Eygelshoven ben ik ook nog ca 8 jaar voorzitter van Harmonie Sint-Caecilia geweest. Momenteel ben ik nog lid van de Verwantenraad Maasveld en lid van de Seniorenraad van de gemeente Kerkrade. Kortom: veel ervaring in het verenigingsleven en het bestuurlijke gebeuren, hetgeen ik altijd met veel plezier en volledige inzet heb gedaan. Tenslotte zij nog vermeld dat ik in april 2015 hiervoor ben onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Toen men mij onlangs benaderde om een bestuursfunctie in de Nierpatiëntenvereniging Parkstad e.o. op mij te nemen, heb ik dan ook meteen een positief antwoord gegeven. Ik hoop ook hier door mijn inzet en doorzettingsvermogen een positieve bijdrage aan de bestuursinvulling in de naaste toekomst te geven.



Ed Kasperek Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Ed Kasperek, 56 jaar en woonachtig te Brunssum en gescheiden. Ik heb 1 zoon. Mijn hobby's zijn muziek maken bij harmonie St. Caecilia Eygelshoven (inmiddels bijna 40 jaar). Daarnaast kijk ik veel films en series en lees ik veel science fiction boeken. Ook schaak ik graag. Een hobby die ik helaas niet meer kan doen is de vechtsport Tae Kwon Do en Hapkido. Hier ben ik ook een aantal jaren werkzaam geweest als secretaris voor de Limburgse bond van Tae Kwon Do gezelschappen. Ik heb ruim 22 jaar gewerkt in de grafische industrie waar ik uiteindelijk na faillissement mee ben gestopt. Daarna werd bij mij diabetes geconstateerd en later nierfalen. Dialyseren doe ik sinds maart 2020 in het Zuyderland ziekenhuis te Sittard/Geleen, drie keer per week op maandag, woensdag en vrijdag. Ondanks de zwaarte van de dialyse, probeer ik altijd een positieve sfeer om me heen te creëren en ontmoet graag en vaak veel nieuwe mensen. Sinds december 2021 ben ik lid van de nierpatiënten vereniging. Bij mijn inschrijving heb ik te kennen gegeven dat ik mij graag als bestuurslid beschikbaar wilde stellen, en na enkele vergaderingen te hebben bijgewoond heb ik in overleg met de andere bestuursleden besloten te kiezen voor de functie van 1^o secretaris daar deze helaas net vacant werd. Ik hoop dat ik als secretaris zal voldoen en ik zal er ook mijn uiterste best voor doen om niemand teleur te stellen. Mochten jullie nog vragen hebben zal ik deze graag beantwoorden in een persoonlijk gesprek.

